

**droom je droom en kleur het donker
vogels en sterren, een regenboog
droom je droom en ga er voor!**



Welkom +

Een paar weken geleden lichtten we hier het programma toe van onze nieuwe politieke partij:

“Ommekeer en verandering”.

Ondertussen naderen de verkiezingen en kreeg onze lijst een nummer toegewezen: 8.0

In de bijbel staat het getal 8 voor een nieuw begin en punt nul betekent dat iets of iemand past bij de nieuwe stijl.

Zoals momenteel gebruikelijk bij grote partijen gingen we op zoek naar een lijstduwer, liefst een wit konijn of een persoon op leeftijd die nog lang niet uitgeblust is.

Doorheen deze viering wordt wel duidelijk waar we de mosterd haalden, of met andere woorden, aan welke kwaliteiten een persoon van 8.0 moest voldoen om die plaats te bekleden.

In de wereldse betekenis is een 8 een geweldige organisator en brenger van beweging.

Hij/zij raakt soms gefrustreerd als er te weinig beweging is en probeert dit dan te forceren.

Er was eens een dertiger die hield van het boerenleven, van de natuur, van solidariteit, van de Chiro, van een parochiegemeenschap.

Hij kwam in onze Don Boscoparochie aan, deed af en toe wat stof opwaaien en gaf ons vooral stof tot nadenken.

Handig was dat hij goed met stoffer en blik overweg kon.

Als veertiger zorgde hij ervoor dat werkgroepen mensen samenbrachten om blije, maar ook droevige momenten te delen met elkaar.

Werkgroepen allerhande geven mensen kansen om zich te ontplooien, een luisterend oor te vinden, een helpende hand te reiken of te krijgen.

Geduld was toen niet zijn sterkste kant.

Als parochianen konden we niet altijd volgen en af en toe botste het...

maar altijd werd het weer bijgelegd met wederzijds respect.

Ook Erik, zijn huisgenoot al vele jaren, kon niet altijd volgen.

Met veel geduld en soms stilzwijgen vormen zij al jaren een heel sterk duo.

Als inkeermoment

An Swartenbroekx

Mag ik eens heel even stil zijn

mag ik eens blij zijn of is dat verkeerd

mag ik eens even mezelf zijn

net zo eenvoudig als jij hebt geleerd

maak mij eens even tevreden

ik ben het geweld en die agressie zo moe

mag ik eens heel even vrede

mag het of is dat taboe?



Een 8 is een meester in het aansporen van mensen

In de pastorie van Sint-Vincentius werden vluchtelingen en mensen in nood met veel warme aandacht opgevangen.

Ook in de Don Boscogemeenschap werden en worden nog steeds mensen in nood gastvrij ontvangen.

Vele mensen van buiten de parochiegrenzen komen mee vieren op zondag.

Zij waarderen de levensechte, hedendaagse vieringen.

Sommigen engageren zich in allerlei werkgroepen: catechese, parochieraad, parochieploeg...

Jongeren worden vanaf 1990 gevormd op 17jaar, toen nog Lange Weg genoemd, en zorgden en zorgen voor veel jeugdig enthousiasme.

Ook in kamphuis Zennedal krijgen kinderen en jongeren van jeugdbewegingen de kans om de tijd van hun leven te beleven.

Parochie

R.D.

Een gemeenschap
Een groepje mensen
Ze is nergens een kopie van
Ze is wat ze is
Jij en ik en jij
Mensen
Zij komen bij elkaar binnen
en weten zich door elkaar gedragen
gemeenschap in wording

Zij gunnen elkaar het evangelie
Zij proeven bij elkaar brood en wijn

De parochie
Hij is het

Hier zijn we nu
Uitgedaagd
Om aan de wereld te zeggen
wie wij zijn

Vogels in mijn hoofd *geschreven door Rik*

*'k Wil zo graag blijven dromen
nu de zomer weer gaat komen
wilde vogels in mijn hoofd
en ik denk aan 't vuur in jou
dan wil ik blijven zingen
als ik weet dat een vriend zal wachten
dan wil ik mee, mee, mee!
Zo zing ik stenen omhoog
zo til ik mensen rechtop
en zoen ik jou bijna!
Droom je droom en zoek de zon
droom je droom en kleur het donker*

Droom je droom en ga er voor! R.D.

*vogels en sterren, in hemellicht
droom je droom en ga er voor!
droom je droom en zoek de zon
droom je droom en kleur het donker
vogels en sterren, een regenboog
droom je droom en ga er voor!*

*Als ik wil blijven dromen
ruik ik bloemen in jouw woorden
zingen vogels in mijn hoofd
God, ik hou van 't vuur in jou
en ik wil blijven hopen
als ik zwem in een zee van vrienden
dan wil ik mee, mee, mee!
Zo zing ik stenen omhoog
zo til ik mensen rechtop
en zoen ik jou bijna!
Droom je droom en zoek de zon
droom je droom en kleur het donker
vogels en sterren, ze vliegen hoog
droom je droom en leef er voor! 3X*

Het koperen kunstwerk 'Jezus en de vissers' uit de abdij van Maria Laach in Duitsland krijgt een plaats vooraan in de kerk.

Vissen in overvloed: Lucas 5, 1-11

Woordje “Ga met mij mee, volg mij”.



Een 8 heeft een inspirerende werking op andere mensen

Als vijftiger en zestiger gaf hij nog steeds het beste van zichzelf.

*Solidariteit, rechtvaardigheid, oog en oor voor wie aan de kant staat
in de maatschappij blijft hem beroeren.*

*Als schrijver zette hij zijn eerste stappen met de door zijn medewerkers van toen
wel gekende, Rik-briefjes. Het waren als het ware kattebelletjes.*

*Al die briefjes konden zijn eerste boek geweest zijn. Ze gingen als volgt:
Marij, het licht brandde nog in de lokalen....reken jij het aan aan de gebruikers?
Alis, heeft de catechese aan de versterker geprutst?....de micro doet het niet.
Geen één is bewaard gebleven... Spijtig!
Gelukkig zijn de boeken van Rik wel bewaard.
Zij zetten velen aan het lezen en denken. Positieve klanken en ook negatieve
klanken klonken in die tijd overal waar Rik of iemand van de parochie kwam.*

Samen blijven geloven

We geloven in een gemeenschap,
geloven in mekaar, geloven in verbondenheid,
geloven in engagement.

We geloven in een warmhartige God,
een liefdevolle Jezus
en een inspirerende Geest

instrumentaaltje

Willem Vermandere

Danken voor ontelbare mooie momenten, samen aan tafel gaan

Dromen van een levendige geloofsgemeenschap met een gezonde
kritische blik naar kerk en maatschappij.
Eén van de grote troeven was en is anderen kansen geven,
bemoedigen en helpen hun eigen grenzen te verleggen.

Ontelbare keren rond de tafel gezeten in werkgroepen, verenigingen,
parochieploegen, parochieraden, decanale ploegen...
Ontelbare keren aan tafel gegaan met mensen van alle slag.
Ontelbare keren rond deze tafel gevierd met mensen
in vreugdevolle momenten en in afscheidsmomenten.

Als zeventiger.... Nog steeds niet uitgeblust. Stijdvaardiger dan ooit!

We zijn Rik en ook Erik dankbaar om in mensen te geloven, mensen te vormen, te bevestigen en aan te stellen als voorgangers in doop, eucharistie, vormsel, huwelijk, uitvaart.

Samen: Rik, we zijn je dankbaar voor jouw enthousiasme, gedrevenheid voor jouw inzet voor mensenrechten in de kerk, maar ook in de wereld voor het opkomen voor wie aan de kant staat, voor slachtoffers van misbruik in de kerk.



Lieve God, Vader, Moeder
wij danken jou voor Jezus
die het steeds opnam voor mensen die het moeilijk hadden.
Met zijn leerlingen ging Hij vaak aan tafel.
Ze vierden het leven en droomden van een mooie wereld.

Op die uitzonderlijke avond vatte Jezus zijn leven samen.

Woorden van leven

Onze Vader

Vredewens

Levende God,
waar mensen op weg gaan,
ga Jij met hen mee.
Waar mensen tegen de stroom in,
dromen van een andere, vredevolle wereld,
droom Jij met hen mee.

Communie

Samen: Prent het in mijn hart Heer, Jij bent het levend brood.

Voor onderweg *Alles wat onhaalbaar lijkt* Stef Bos

*Ik wil het water naar de zee zijn
De zoden aan de dijk
Het gevecht tegen de bierkaai
Alles wat onhaalbaar lijkt
Ik wil de rots zijn in de branding
Of de verbeelding aan de macht
De stilte die vanzelf spreekt
Of het daglicht in de nacht*

*Wil een land zijn zonder grenzen
Waar de ruimte nog bestaat
Ik wil traag zijn als de waarheid
Die de leugen achterhaalt*

*Ik wil de moed zijn van de wanhoop
Het stilstaan van de tijd
Ik wil een sprong zijn in het duister
En de laatste strohalm zijn*



*Ik wil de taal zijn van een dichter
Die zichzelf geen dichter noemt
Een rivier die naar de bron stroomt
En de kus die ons verzoent*

*Ik wil een land zijn zonder grenzen
Waar de ruimte nog bestaat
Ik wil traag zijn als de waarheid
Die de leugen achterhaalt*

*En met de schoonheid van de onmacht
Lopen langs een eindeloze weg
Met open ogen dromen
Weerloos en toch sterk, weerloos en toch sterk*

*Ik wil een lied zijn als de wolken
Gedragen door de wind*

*Ik wil de wereld weer leren zien
Door de ogen van een kind
Ik wil het water naar de zee zijn
En de zoden aan de dijk
Het gevecht tegen de bierkaai
Alles wat, alles wat onhaalbaar lijkt*

Don Boscolied

*Don Bosco, zie wij komen bidden
door U geroepen, zijn wij hier saam.
Wij vragen U: leer ons uw dromen
van sterke moed en durf verstaan.
Aanhoor dit lied dat wij U zingen.
Laat ons van hier
weer beter naar huis toe gaan!
Gij waart de grote vriend der armen.
Allen hebt Gij naar Christus geleid.
Kom met Uw vuur ons hart ook warmen:
dat steeds elk huisgezin verblijdt.
Aanhoor...
Blijf de beschermer van alle kind'ren,
Gij, de bezieler van alle jeugd.
Laat Gods genade nooit in hen mind'ren
Don Bosco's woord: de jeugd m'n vreugd!
Aanhoor...*



Zending en Zegen +

Proficiat Rijk !

Dankjewel om het mee vieren.

Samengesteld door de partij: Ommekeer en Verandering

